



Kerkklok

**Protestantse
Gemeente te
Schaarsbergen**

**september
2024**



**Protestantse
Kerk**

COLOFON

Dit kerkblad verschijnt 11x per jaar en wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Schaarsbergen.

Redactie: Bea Clerkx, Teun Alblas, Fred Bosman

Opmaak: Teun Alblas, Fred Bosman

Kopij aanleveren bij Bea Clerkx

(bcw.clerkx@gmail.com) of

Teun Alblas (t.alblas@chello.nl)

Website: www.dorpskerkschaarsbergen.nl

Predikant : Ds. Theo Pieter de Jong,
Kemperbergerweg 800, 6816RX Arnhem
dstpdejong@gmail.com , tel. 06-57673824

Uitvaartverzorging: Else van Setten, tel. 06-23097506

Scriba: Monique Steenkamer, tel.06-22561138,
scriba@dorpskerkschaarsbergen.nl

Abonnementen: Henk van Hunen,Strolaan 20, 6816PN, Arnhem, tel. 026-3511147,
hendrikvanhunen@gmail.com

Collectebonnen: Peter Offringa, tel. 06-22666410, Bestellen door bedrag over te maken op NL91 RABO 0303 9199 81 ovr "collectebonnen"

Enige andere telefoonnummers:

Riekje Groothedde, tel. 026-4420221, voorzitter kerkenraad

Rens Plaschek, tel. 026-3510734, diaconie

Mark Alblas, tel. 026-4422860, koster

Inga Breur, tel. 026-4453465, koster

Jaap Breur,tel. 026- 4453465,begraafplaats

Verhuur kerk, Jaap en Inga Breur (tel.nrs. zie boven)

Michiel Vanhoecke, organist,
tel.06 439 72 889

Bank- en gironummers:

Prot.Gem. te Schaarsbergen:

Rabobank ; NL91 RABO 0303 9199 81

Diaconie:

Rabobank :NL51 RABO 0303 9182 76

Abonnementkosten Kerkklok: € 15,- p.jr.

AFSLUITING KOPIJ KERKKLOK OKTOBER 2024

uiterlijk 12 SEPTEMBER 2024 bij Bea Clerkx:

bcwclerkx@gmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te corrigeren, in te korten of te weigeren.

Bij de voorpagina

Deze kerk staat in Javea, aan de Costa Brava in Spanje en draagt de naam **Parraquia del Mar**. Hij staat in de visserswijk, nabij het strand. het is een avant-garde kerk, gebouwd in 1967 en ontworpen door de Spaanse architect Fernando Garcia Ordonez. Voor de geïnteresseerden: kijk eens op Google en lees welke mooie gedachten hebben geleid tot dit uitzonderlijk ontwerp. Hieronder nog het eveneens bijzondere interieur.



AGENDA

- 08 september Startzondag, na afloop van de kerkdienst samenkomst in het Dorpshuis, koffie en later lunch
- 10 september Ouderenkring, Dorpshuis, 14.30-16.30 uur
- 14 september Zomerfestijn "In je element", Dorpskerk, 15.00-22.00 uur
- 25 september Herdenkingsdienst 80 jaar na bombardement, Dorpskerk en Begraafplaats Vredenoord, aanvang 10.30 uur
- 28 september Boekenmarkt in de Dorpskerk van 13.30-17.30 uur
- 30 september Avond voor nieuwe leden, Dorpskerk, 19.30 uur

INHOUDSOPGAVE ZIE PAGINA 14

MEDITATIE

HEER, U kent mij, U doorgrondt mij, U weet het als ik zit of sta,

U doorziet van verre mijn gedachten.

Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op, met al mijn wegen bent U vertrouwd.

Geen woord ligt op mijn tong, of U, HEER, kent het ten volle.

U omsluit mij, van achter en van voren, U legt uw hand op mij.

Wonderlijk zoals U mij kent, het gaat mijn begrip te boven

openingswoorden van Psalm 139

We mogen dan een relatief 'kleine' gemeente zijn, ... nog steeds leer ik elke week nieuwe mensen kennen. Trouwens niet alleen binnen onze gemeente, ook mensen die (nog) niet lid zijn van de Dorpskerk.

Zo'n eerste kennismaking is altijd weer boeiend. Eigenlijk amper te doen in, zeg, anderhalf uur. Wanneer ken je iemand? Wanneer ken je jezelf?

Wat zou ik over mijzelf kunnen zeggen? En hoe ik geloof?

Ik ben volgens mij allereerst een echte Germaan. Ik hou van dat hele midwintergebeuren, kerstbomen, oliebollen en ga zo maar door. De Edda zit ook in mijn bloed en eigenlijk vind ik dat ook wel stoer. Er is niets mis met een gekerstende Germaan.

Maar ik voel me ook wel Anglicaans. De Evensongs, kathedralen, de onverwoestbare Engelse Hymns, die frisse mix van Evangelical and Liturgic way of worship...

En dan ben ik natuurlijk ook nog eens van Duitschen bloed. Echt wel. Bach, Mendelssohn, de VW-kever, ik heb een zwak voor onze oosterburen. Onlangs ontdekten we dat onze familie er notabene vandaan komt. Daarnaast voel ik me soms bijna Joods. De Joodse Feesten, de prachtige taal, de Joodse geschriften – ik laat me er graag door vormen en ben er schatplichtig aan.

En wat nog meer? Ik ben zoon van mijn ouders. Getrouwd met Maarten. Pleegvader van twee geweldige kinderen. En dominee van de Dorpskerk in Schaarsbergen. Dankbaar. Nog steeds verbaasd dat ik hier nu ben.

In het geheel van de wereldkerk zal men mij een 'gereformeerd theoloog' noemen. Ik ben gedoopt in een klein Hervormd plattelandskerkje, en deed daar 18 jaar later belijdenis. Met zo'n Hervormde achtergrond heb ik altijd een zwak gehouden voor zo'n brede kerk waarin principieel ruimte is om van mening te verschillen – om dingen soms anders te zien.

'Wie ik ook ben – ik ben van U'...

Ik kan me die éne jongerenconferentie nog goed

herinneren. Het zal ergens in de jaren na de eeuwwisseling geweest zijn. Om mij heen zaten in die schaars verlichte zaal nog 800 andere jongeren. Vanaf het podium werd ons iets gevraagd. "Schrijf nou eens in 5 zinnen op wie jij bent. En vraag je eens af: wat maakt nou dat jij jij bent? Wat is eigenlijk bepalend voor wie jij bent?"...

Het ging diep. Ik vond het bijna beangstigend om over die existentiële vragen na te denken. Wellicht kwam dat deels door de ingewikkelde zoektocht naar wie ik was, vooruit. Maar toch... Staat elk mens vroeg of laat niet voor die vraag?

Zéker in onze cultuur, waarin ieder mens min of meer teruggeworpen wordt op zichzelf. Je bent immers zelf de auteur van je eigen geluk...? Zo klinkt een onbarmhartig maar veelgehoord seculier credo.

Langzaam las toen, in hedendaagse taal, de hoofdspreker opeens zondag één uit de Heidelbergse Catechismus voor... Hilarisch eigenlijk. Stel je voor, notabene de Héidelberger, aan 800 moderne jongeren – met beide benen in de 21 eeuw...

"Mijn enige troost is dat ik niet van mijzelf ben, maar het eigendom van mijn lieve Heer, Jezus Christus, die Zijn leven voor mij overgehad heeft"...

Als een mokerslag van liefde kwam dat binnen.

'Niet van mijzelf... van Hém...'

Blijkbaar geliefd.

Wát welk mens dan ook over mij zou gaan zeggen, smalend, of vol bewondering, veroordelend of beschuldigend... het kan allemaal interessant zijn – maar niets is van doorslaggevend belang als het over mij gaat, behalve wat Hij zegt. Zelfs mijn zélfbeeld moet ik misschien van tijd tot tijd corrigeren... Ik.... ben van Hem. Dat is het diepste en meest ware woord wat over mijn leven gezegd kan worden wist ik opeens heel zeker.

Ongeveer 10 jaar en een theologiestudie later ging ik opnieuw door diepe vragen rondom wie ik nu eigenlijk ben. En weer was het zo'n pareltje uit de protestantse kerkgeschiedenis wat me een zetje in de goede richting gaf.

Eigenlijk precies datzelfde oude geloof maar dit keer verwoord in een gevangenis-gedicht. Nu geen woorden van honderden jaren oud, maar van pak 'm beet 70 jaar oud. Geschreven door Dietrich Bonhoeffer in cel van de nazi's.

"Wie ben ik?

Ik ben een speelbal van mijn eenzaam vragen.

Wie ik ook ben Gij kent mij

ik ben van U mijn God."

Maar genoeg over mij.

Wie ben jij?

ds. Theo Pieter de Jong

BIJ DE DIENSTEN

Bij wijze van 'proef' is afgesproken om in het komende seizoen niet langer het Oecumenisch Leesrooster te volgen, maar het 'Bijbelbasics' Leesrooster vanuit het Nederlands/Vlaams Bijbelgenootschap. Dit rooster loopt soms parallel aan het Oecumenisch leesrooster, maar volgt soms ook een eigen route. Bijbelbasics biedt voor iedere zondag een uitgebreid kinder- en jeugdpakket, zodat het eenvoudig is om met eventueel aanwezige kinderen tijdens de dienst in de consistorie ook met hen rondom de Bijbel zinvol aan de slag te gaan.

Dit rooster is zo opgebouwd dat kinderen die een aantal jaren betrokken zijn bij een gemeente in principe meer dan 200 verschillende Bijbelverhalen leren kennen.

Zie: www.bijbelbasics.nl

Zondag 1 september, ds. Theo Pieter de Jong, 14e zondag na Trinitatis, aanvang 10.00 uur

We lezen vandaag 1 Koningen 17:1-16, over een weduwe uit Sarfath. Het gaat over gebrek en overvloed. Als je jouw eigen leven daarnaast legt, naar welke kant slaat de balans dan uit? En wat heeft dit Bijbelgedeelte jou of ons dan te zeggen? Genoeg om over na te denken... Welkom!

Ouderling van dienst: Niels van Hunen

Lector: Chantal Limburg

Organist: Michiel Vanhoecke

Zondag 8 september, ds. Theo Pieter de Jong, 15e zondag na Trinitatis - Startdienst, aanvang 10.00 uur

We maken een begin met ons jaarthema rondom 'Er is post voor je!'

We beginnen met de Filippenzen-brief (1:1-21). Volgend jaar juli zal met die hele Filippenzen-brief het jaarthema ook weer afgesloten worden.

De cantorij werkt mee aan deze dienst. Natuurlijk zullen we weer samen eten na de dienst, van harte welkom! Wie neem jij als introducee mee naar deze dienst?

We delen graag ons eten met iedereen...!

Ouderling van dienst: Marjan van Kleef

Lector: Caroline van Eijken

Organist: Michiel Vanhoecke

Zondag 15 september, ds. Ineke v. Middendorp--Sonneveld (Elst Gld), Vredeszondag, 16e zondag na Trinitatis, aanvang 10.00 uur

De Raad van Kerken vraagt in de kerkdiensten om bijzondere aandacht te geven aan het thema Vrede. Van 1987 tot 1992 werkten veel plaatselijke kerken

vanuit en met de Raad intensief aan het conciliair proces. Dat proces kende drie speerpunten: vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Het één kon niet los gezien worden van het ander. Het was de opdracht van de kerken om zich daarvoor met hart en ziel in te zetten. Geloven vroeg om daden, die gericht waren op een vreedzame, rechtvaardige en gezegende toekomst voor heel de schepping. Tot op vandaag worden we geroepen om aan dat conciliaire proces handen en voeten te geven.

Deze zondag lezen we uit het evangelie Marcus 8 vers 27 t/m 35. Daar vraagt Jezus aan zijn leerlingen: 'Wie zeggen de mensen dat Ik ben?' En daarna: 'En wie zeggen jullie, dat Ik ben?' Ja, er zijn zoveel antwoorden. Wie is Hij? Wie zijn wij?

We lezen uit de brief van Jacobus 2 vers 14 t/m 18.

Helemaal achterin het Liedboek staan de vredesliederen. Daarvan zingen we o.a. Lied 1014:

Geef vrede door van hand tot hand, je moet die schat bewaren; bescherm haar als een tere vlam, behoedt haar voor gevaren. Geef vrede door van hand tot hand met liefde, onze redding;

wees vriendelijk in woord en daad bewogen om Gods schepping. Geef vrede door van hand tot hand, als brood om uit te delen; kijk ieder mens met warmte aan, zo kunnen breuken helen., Ik kijk er naar uit om weer in uw midden te zijn.

Ouderling van dienst: Marjan van Kleef

Lector: Fenna van der Wall

Organist: Michiel Vanhoecke

Zondag 22 september, ds. Ronald Heins, 17e zondag na Trinitatis, aanvang 10.00 uur

Lezingen: Jakobus 3:16-4:6 en Marcus 9:30-37

Aan het einde van de vredesweek lezen we hoe de leerlingen met elkaar aan het twisten zijn wie de belangrijkste is. Alsof we leven in een voortdurende concurrentiestrijd wie de beste en de belangrijkste is. Je hoort Jezus een diepe zucht slaan, zoals wij dat vandaag de dag nog steeds kunnen slaan. Wie de belangrijkste wil zijn, die moet de minste van allemaal willen zijn. Als we die woorden diep tot ons door laten dringen en als we daarnaar zouden leven, zou er dan ooit een dag van vrede kunnen komen?

Ouderling van dienst: Henny Roelofsen

Lector: Yvonne Koffijberg

Organist: Michiel Vanhoecke

Zondag 29 september, ds. Theo Pieter de Jong, 18e zondag na Trinitatis, aanvang 10.00 uur

We lezen vanmorgen uit Mattheus 14:22-33, over Jezus die over het water loopt. Een 'wonder-gebeuren' die al heel wat tongen los heeft gemaakt. En soms zitten juist in die Bijbelgedeelten die je misschien al

wel heel vaak gehoord hebt toch nog wel verrassende elementen. Welkom!

Ouderling van dienst: Niels van Hunen

Lector: Fred Bosman

Organist: Michiel Vanhoecke

Zondag 6 oktober, ds. Irene Verberk, 19e zondag na Trinitatis, aanvang 10.00 uur

Lezingen (NBV21): Eerste Lezing: 2 Koningen 5: 1-14; Tweede lezing: Marcus 1: 40-45

Het thema van deze zondag is: Aangeraakt worden. Jezus genas mensen door ze aan te raken, of zich te laten aanraken. De aanraking van een ander mens kan genezend werken.

Als iemand je raakt, als iemand jou aanraakt, doet dat iets met beide. Het ontroert.

De Griekse betekenis van 'met ontferming bewogen zijn' verwijst naar vitale delen als hart, nieren en ingewanden. Met andere woorden: als iemand jou echt raakt, raakt het je van binnen.

Tijdens deze dienst zullen we met elkaar hierover nadenken.

Ouderling van dienst: Henny Roelofsen

Lector: Aletta Knegtering

Organist: Michiel Vanhoecke



ONZE OVERLEDEN GEMEENTELEDEN

IN MEMORIAM BEREND JAN VIERDAG

Enschede, 3 april 1937 – Arnhem, 11 juli 2024

Op donderdag 18 juli hebben wij Jan moeten begraven bij zijn geliefde vrouw Jenny, op begraafplaats Heidepol. In de dankdienst voor Jan's leven spraken zijn kinderen en kleinkinderen met warmte en waardering over zijn leven. De vele mensen in de volle Dorpskerk weerspiegelden samen de breedte van Jans leven. Familie, vrienden, wij als kerkelijke gemeente, medevrijwilligers uit politiek en allerhande bestuursfuncties. Jan zal gemist worden. Maar zelf keek hij uit naar zijn heengaan.

Het leven was in de jaren na het overlijden van Jenny bij tijden best zwaar voor Jan. Niet alleen vanwege het gemis, maar ook vanwege grote zorgen om zijn eigen gezondheid. Het leek alsof Jan nog een grote berg moest beklimmen, zo werd er gesproken. Maar, op het laatste, die laatste weken – toen was hij er. Op die bergtop. En was er alleen nog maar dankbaarheid. Aanvaarding en uitzien naar het ingaan in Gods eeuwige vreugde.

Kort voor Jans overlijden vierden we in het ziekenhuis Avondmaal met Jan. De hele familie was er ook bij uitgenodigd. In een grote kring deelden we met Jan en zijn kinderen en kleinkinderen brood en wijn. Als reisgenoten. Als Emmaüsgangers die in het verdriet om hun gemis plotseling ontdekken dat Jezus er al die tijd al bij was. Wandelend.

Wij wandelen nu verder. En Jan is niet meer onder ons. Maar vriendschap met de Eeuwige, is een eeuwige vriendschap.

Dat de gedachtenis aan Jan ons allen tot zegen zij.

Ds. Theo Pieter de Jong

IN MEMORIAM DIRKJE LAMBERDINA BERKENBOSCH- Garretsen

Apeldoorn, 20 december 1925 – Arnhem, 15 juli 2024

Er was veel liefde voelbaar, tijdens de uitvaart van Dicky Berkenbosch. In de dankdienst voor haar leven, die we in de Dorpskerk hielden op maandag 22 juli, voordat Dicky bij haar man Willem begraven werd op Vredenoord, hoorden we liefdevolle woorden over haar lange, lange leven.

Kleinkinderen droegen Dicky de kerk in en begeleiden haar naar de begraafplaats. In de dienst stond Dicky's leven in het licht van Christus die de dood overwon. Uit de Bijbel hoorden we de trouwtekst uit Jeremia 15, 'Uw Naam is over mij uitgeroepen'. Deze woorden gingen al lang mee – en vormden een solide fundament onder haar leven. Ook vormden ze nú een houvast en bron van hoop.

Bij het samenzijn na de dienst en begrafenis bedankte de familie alle aanwezigen voor de komst en betrokkenheid. Dicky heeft veel gezaaid in haar leven aan goeds, en dat was op deze dag te voelen.

In de laatste maanden van Dicky's leven kon ze niet meer thuis wonen, maar woonde ze in Vreedenhoff. Daar vierden we onlangs in klein verband samen met Dicky nog Avondmaal. De oude, vertrouwde woorden en gebaren – het was goed en ontroerend. Dicky deed vol aandacht mee – en samen baden we het Onze Vader. Het was een heel kleine verwijzing naar het

grote Feestmaal voor alle volken, waar de Bijbel over spreekt.

We mogen met Dicky geloven, dat zij nu al naar die vreugde van haar Heer mocht heengaan. Hij heeft immers, al lang geleden Zijn Naam over haar uitgeroepen. Dat de gedachtenis aan Dicky ons allen tot zegen zij.

Ds. Theo Pieter de Jong

IN MEMORIAM RENATE VAN DER VEGT

8 april 1971 - Arnhem, 22 juni 2024

Renate woonde al sinds jonge leeftijd op 's Konings Jacht en hoorde daarom al bijna 50 jaar bij onze gemeente. Toch was er weinig tot geen contact. Renate hoorde bij die mensen die in deze samenleving misschien niet zo gezien worden of in tel zijn – en bezuiniging op bezuiniging te verduren hebben, maar die bij Jezus een bijzondere plek innemen.

Renate's ouders woonden in Apeldoorn en overleden al in 2010 en 2021.

Haar enige broer overleed al op 40-jarige leeftijd. De enige 'familie' die Renate nog had waren haar groepsgenoten en begeleiding. Zij hebben de uitvaart van Renate met veel liefde verzorgd en zijn de mensen die haar kenden en nu missen. De bloemen die vanuit onze gemeente gebracht zijn waren welkom in de groepswoonkamer. En met eerbied en respect noemen wij hier Renate's naam, als 'kleine van God'.

Ds. Theo Pieter de Jong

IN MEMORIAM ALIE DIECKMANN-KROL

Op dinsdagmorgen 6 augustus is overleden Alie Dieckmann – Krol. Zij is geboren op 14 februari 1927 in Renkum in Arnhem.

Ze was in de best wel bijzondere positie dat ze in de gelegenheid werd gesteld om naar de Ulo te gaan, en werd administratief medewerkster bij Warnsborn, Baron van Heemstra.

In die periode leerde ze haar man Jaap kennen. Ze traden in het huwelijk en kregen drie kinderen, Els, Niki en Ruud. Haar man overleed in 2007 na een langdurige periode van ziekte. De kinderen trouwden, en Alie werd oma van kleinkinderen. In 2011 overleed tot haar grote verdriet dochter Els.

Alie had het heel moeilijk met het alleen zijn. Na een paar jaar ontmoette zij Pieter de Booij, met wie zij een hechte band opbouwde. Ze kwamen samen veelvuldig naar onze kerk in Schaarsbergen. Toen Pieter in een tehuis voor visueel gehandicapten ging wonen werd het moeilijker om het contact te onderhouden. Alie's gezondheid was inmiddels ook sterk achteruit gegaan en zij verhuisde naar de verpleegafdeling van

Hoogstede in 2020.

Alie was een graag gezien lid van onze gemeente. Ze was een gelovig mens en verzuchtte in de laatste periode dat de Here was vergeten om haar te halen. God heeft haar gehaald op zijn tijd.

Alie's uitvaart vond plaats in onze kerk op 13 augustus jl. Zij had op verschillende notities aanwijzingen geschreven en in het verleden ook samen met onze vorige predikant haar uitvaartwensen besproken. Zij heeft de tekst uit de brief van Paulus aan de Korintiërs over Liefde ter harte genomen en geprobeerd om in liefde het goede te doen: zorgen voor de mensen om haar heen en met respect voor elkaar. Een krachtbron om vol te blijven houden, te vertrouwen en te verdragen wat er met je gebeurt. De laatste regel van psalm 23, tekst tijdens de uitvaart van haar man, en nu opnieuw gezongen, uit een vertaling uit het Hebreeuws, luidt: verblijven mag ik in het huis van de Heer tot in lengte van dagen.

Alie is na de dienst bij haar man begraven op ons kerkhof Vredenoord.

Wij geloven en vertrouwen dat Alie in het gezicht van Gods gelaat mag zijn.

Else van Setten

IN MEMORIAM TEUNY HOOGENDAM

Op 1 augustus jl. overleed Teuny Hoogendam – van den Ham. Zij is geboren 05-01-1929 in een gezin met vader, moeder en grote broer Herman, wonend aan de Strolaan in Schaarsbergen. Daar woonden ze ook tijdens de oorlog, die ze bewust heeft meegemaakt. Later verhuisde ze naar Arnhem. In 1958 trouwde ze met Huib Hoogendam en verhuisde zij terug naar Schaarbergen. Samen met haar schoonouders woonden ze op de boerderij aan de Deelenseweg. Daar kregen ze 4 kinderen; Miep, Ben, Gonny en Marijke. Het allergrootste verdriet in haar leven was dat Ben op 4 jarige leeftijd overleed bij een noodlottig ongeval op de boerderij. Teuny was een lieve en zorgzame vrouw. Zij is altijd betrokken geweest bij de kerk en de Schaarsbergse gemeenschap. Na jaren hard werken op de boerderij kon ze het wat rustiger aandoen op de Meyrooslaan. Ze beleefde veel plezier aan haar kinderen, klein- en achter kleinkinderen. Helaas, de laatste 9 jaar, zonder haar man Huib.

Tot op hoge leeftijd heeft ze genoten van de bezoeken aan de ouderen kring, de zonnebloem bijeenkomsten en het aanschuifdiner. Ze is rustig en vol vertrouwen gestorven op 95-jarige leeftijd. De dankdienst voor haar leven vond plaats op woensdag 7 augustus jl. In een overvolle kerk werd zij op ontroerende wijze herdacht door haar kinderen en kleinkinderen. Teuny heeft zelf voor een groot deel haar dienst inhoud gegeven, oa. door het gedicht:” een beantwoord gebed.

Daarin wordt duidelijk dat wat je ook vraagt aan God, je misschien niet het gewenste antwoord krijgt, maar wel alles wat je nodig hebt in het leven ontvangt. We hebben in de dienst ook stilgestaan bij de trouwtekst, die Teuny en Huib meekregen bij hun huwelijk, uit Johannes 2. Zij haalde haar levenslessen uit deze tekst en wist door haar grote vertrouwen dat God haar nooit zou teleurstellen in zijn geborgenheid, bemoeiding en troost.

Teuny is bij haar man en zoon begraven op ons kerkhof Vredenoord.

Dat God ons mag helpen haar heengaan te aanvaarden en in onze harten mee te nemen wat zij aan goeds heeft nagelaten.

Else van Setten

LEERHUIS: door een Joodse bril lezen

Ja, zo midden in de "hete" vakantieperiode (11 augustus!) gaan denken over wat er opborrelt voor de komende periode (oktober-april) van HET LEERHUIS, is niet iets wat zomaar één twee drie opborrelt. Maar ik las dit weekend een column van theoloog Alain Verheij over: "heimwee naar een God die kan grommen".

Verheij schrijft in zijn column dat wij ons aan het aanwenden zijn om lief over God te spreken. De Vader bij wie je op schoot wilt en Jezus als je beste vriend. Medio vorige eeuw werd er juist geschreven over God die kon g r o m m e n. God werd bijvoorbeeld voorgesteld als een leeuw die nogal vals kon brullen en bijten. In veel kerken werd je gewaarschuwd voor Gods oordeel. En er waren zelfs gelovigen die voortgriepen op dat oordeel door anderen buiten te sluiten en te kleineren. God werd zo een vrijbrief voor zijn aanbidders om de medemens het leven onveilig te maken. (zelf dacht ik bij het lezen hiervan : geldt dit alleen voor medio de vorige eeuw of juist ook voor vandaag).

Verheij schrijft verder: als antireactie op zulke misstanden vijlen de meeste moderne kerken in ons land de scherpe randjes van God af. Maar wanneer we het dreigende karakter van God met onze woorden willen beteugelen verliezen we meer dan we winnen. In een tijd waarin het wel lijkt dat niemand meer tegen de muur van Gods rechtvaardigheid aan mag lopen (wat een diepzinnige zin wat betekent dat concreet als je dit leest?) zegeviert overal het recht van de sterkste.

En dagelijks schreeuwen grote hoeveelheden verdrukte schepselen om een machtige helper die eindelijk eens orde op zaken komt stellen, en dan nog het liefst buiten h e n / o n s om. Wie is God en hoe zit het met al dat kwaad?

Genoeg om het licht van de bijbel/Gods woord daar eens over te laten schijnen, met name gelezen door een joodse bril.

Wim van der Kooij

PS: Het LEERHUIS zelf proberen we weer te starten begin oktober. De juiste data zal ik in de volgende Kerkklok vermelden.

De afgelopen periode waren er mensen die vroegen of er naast de morgensessies ook avondsessies mogelijk waren. Maar dan moeten er 's avonds wel meer dan 2 of 3 deelnemers/sters zijn die mee willen doen. (bel me maar: tel. 06-47966127)

PASTORALIA

Gelukkig gaat het met Gerra een stuk beter. Nog niet pijnvrij, maar de behandeling lijkt z'n vruchten af te werpen. Iets om dankbaar voor te zijn! Toch nog wel een spannende tijd in huize Van Hunen. Op 17 september moet Niels geopereerd worden. We hopen dat de operatie het gewenste resultaat zal hebben en dat verdere behandeling daarna niet nodig is!

Daarnaast in de afgelopen tijd ook schrik en zorgen bij Erik en Geke Hop. Als fervent wandelaar deed Erik ook dit jaar weer mee met de Nijmeegse Wandel Vierdaagse. Een hartstilstand maakte echter een einde aan zijn derde dag. Door adequaat ingrijpen van medewandelaars kon Erik gelukkig goed geholpen worden. Bij het schrijven van deze kopij verbleef Erik nog in het Rijnstate ziekenhuis, waar het gelukkig iedere dag een stukje beter gaat. We wensen hem een goed verder herstel toe!

Ds. Theo Pieter de Jong

Correctie:

In de vorige Kerkklok stond het overzicht van de jaarthema-diensten. De laatste van de Jaarthema-diensten zou 13 juli 2025 zijn. Dat moet 6 juli zijn.

VAN DE DIACONIE

We staan weer aan het begin van het nieuwe seizoen. De vakantietijd is voorbij en veel activiteiten worden weer opgestart. Gelukkig ging veel gewoon door. Iedere zondagmorgen een kerkdienst, de ontmoetingen na de dienst en natuurlijk ook de collecte. Voor Kerk in Actie hebben we maandelijks een gift van 300 euro overgemaakt.

Te weten voor Libanon (Beter leven voor Vluchtelingen), Ghana (Tegen Kinderarbeid) en Moldavië (thuiszorg voor ouderen).

Voor de Diaconie betekent het, dat we nu weer keuzes gaan maken voor een maandelijks collectiedoel van Kerk in Actie. In september is dat tijdens de Startdienst

en die collecte is traditiegetrouw bestemd voor het landelijk Jeugdwerk van de Protestantse Kerk Nederland. Maar ook, dat we een doel voor onze Najaarsactie gaan kiezen. Het gaat dan om een doel in onze regio, waarvoor we dan in de maanden november en december iedere zondag collecteren. Daarbij hoort dan ook de opbrengst van de veiling na de Oogstdienst en de opbrengst van de verkoop tijdens de Kerstmarkt. Naast deze speciale doelen hebben we natuurlijk altijd de kosten van het koken voor de dak- en thuislozen bij Stichting Kruispunt. Daar zijn de koks uit Schaarsbergen inmiddels een begrip. We zijn dan ook heel blij met deze koks, die zich al jarenlang met hart en ziel inzetten voor deze doelgroep.

Als iemand eens ter plekke mee wil gaan koken, zijn daar zeker mogelijkheden voor. Neem dan gerust contact op met één van de diakenen.

Dan nog maar weer eens even de aandacht vestigen op de mand in de hal, waarin u houdbare producten kunt deponeren voor de Voedselbank en ook voor het gele kistje, waarin u postzegels en kaarten kwijt kunt. Opbrengst daarvan is o.a. voor Zending en Ontwikkelingshulp.

Hopelijk gaan we er samen ook nu weer een mooi diaconaal seizoen van maken!

Met diaconale groet,
Henny Beijer

AVOND VOOR NIEUWE LEDEN: MAANDAGAVOND 30 SEPTEMBER

Op **30 september a.s.** zal er opnieuw een avond voor nieuwe leden zijn en voor hen die hier nog over nadenken en misschien eerst nog wat vragen beantwoord willen zien. Ds. Theo Pieter de Jong zal er zijn, samen met nog een aantal andere kerkenraadsleden. Het accent zal liggen op kennismaking en er is veel ruimte voor alle vragen.

Goed om ook anderen op deze avond te wijzen!

Van harte welkom in de kerk, er is vanaf 19.30 koffie!

BIJBELLEESGROEP 'VAN A TOT AMEN'

De cursus 'Vieren' is afgerond. De certificaten zijn overhandigd. We hebben er een groepje professionele Vierders bij. We kunnen terugkijken op boeiende, mooie avonden – die niet alleen informatief waren

maar soms ook een pastoraal karakter kregen. Verrijkend!

Toch bleek ook dat er nog wel behoefte was aan 'meer'. Nóg dichter bij de Bijbel zelf. Gewoon teksten lezen. De Bijbel 'weer eens door'. Of misschien wel voor het eerst. Daaruit is het volgende plan ontstaan. Maurits, Hans, Ruben en ik hebben ons voorgenomen om elke dag één hoofdstukje uit de Bijbel te lezen. Behalve de vakantie weken en de zondagen. Op deze manier kunnen we in 3 jaar tijd de hele Bijbel lezen, inclusief de Deutero-canonieke boeken. Uiteraard zullen we genoeg tegenkomen wat vragen op roept. Daarom komen we ééns per maand samen om daarover met elkaar in gesprek te gaan.

Sommige gemeenteleden hebben aangegeven best mee te willen doen – maar dan op afstand, als een soort schaduw-leeskring om deze kern-groep heen. Dat kan ook...!

Dan stuur ik je van harte ons leesrooster toe wat ik gemaakt heb. Iedere maandag een psalm. Dinsdag t/m vrijdag OT. Zaterdag NT. En zondags lezen we al in de kerkdienst.

Voor wie thuis wil meelezen, dat kan dus ook. Met als toezegging dat ik dan ook beschikbaar ben als 'leescoach' per mail om eventuele vragen te beantwoorden.

ds. Theo Pieter de Jong

BOEKENMARKT

Op **zaterdagmiddag 28 september** is er van 13.30-17.30 een boekenmarkt in de Dorpskerk. Er staan al 14 dozen met boeken klaar om verkocht te worden, maar meer kan altijd.

Op **14 en 21 september** tussen 11.00-13.00 staan Marcel Bax en Yolanda Bosman bij de muziekvereniging Eendracht, Kemperbergerweg 815, om boeken in ontvangst te nemen.

Voor ophalen van boeken kunt u ook bellen naar 06-12219493.

Marcel Bax

HERDENKINGSDIENST WOENSDAG 25 SEPTEMBER A.S.

In het juli-augustusnummer van de Kerkklok werd al aangekondigd dat op 25 september a.s. in de Kerk en op begraafplaats Vredenoord een herdenkingsbijeenkomst zal worden gehouden. Na de bijeenkomst in de Kerk zal een Gedenksteen, 80 jaar na het bombardement op o.a. onze Dorpskerk, worden onthuld.

Tijdens de herdenkingsbijeenkomst zullen niet alleen de vier gedode personen (waaronder een

meisje van vier jaar) worden herdacht, maar zal er ook aandacht zijn voor andere inwoners van Schaarsbergen, die tijdens de oorlog door oorlogsgeweld om het leven kwamen. Twee nabestaanden van twee van die slachtoffers zullen hun indrukwekkende ervaringen met ons delen.

Na het onthullen van de gedenksteen aan de oostmuur van onze Kerk zal de bijeenkomst worden voortgezet op onze begraafplaats. Hier zal bij de nieuw geplaatste grafsteen een krans worden gelegd. Op het grafmonument staat de tekst:

**Hier zijn begraven
Twee onbekende slachtoffers
van het bombardement
op 25 september 1944
Onschuldig als zo velen**

Na de bijeenkomst op de begraafplaats vindt de afsluiting plaats met een drankje in het Dorpshuis. Bestuur van de Dorpsraad en de kerkenraad van de Dorpskerk nodigen heel Schaarsbergen en andere belangstellenden van harte uit voor deze bijeenkomst, die om 10.30 uur begint.

Jaap Breur

COLLECTE STARTZONDAG 8 SEPTEMBER

Op startzondag 8 september wordt er gecollecteerd voor het jeugdwerk: Het hele jaar met jongeren op weg Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die jongeren serieus nemen en ervoor zorgen dat ze zich thuis voelen, meer aantrekkingskracht op hen hebben.

De Protestantse Kerk helpt gemeenten hiermee door het aanbieden van seizoenspakketten met methoden, spellen en werkvormen voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen. Er zijn vijf pakketten: voor jonge kinderen, oudere kinderen, tieners, jongeren en inter-generatief-kerk-zijn. De materialen zijn uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten en worden steeds opnieuw aangevuld.

Rens Plaschek

NIEUWE WEBSITE DORPSKERK SCHAARSBERGEN

Sinds een aantal maanden is er hard gewerkt om de website op te frissen. We hadden de wens om onze digitale omgeving frisser, gebruiksvriendelijker en vooral makkelijk

in gebruik te maken. Met enkele denk- en werksessies, altijd onder het genot van iets lekkers, bekeken we tientallen andere kerkwebsites ter inspiratie. Het resultaat is een gloednieuwe website, die live gaat op 8 september, gewoon met het gebruikelijke www-adres. Met een heldere indeling hopen we dat iedereen snel een weg kan vinden naar waar zij of hij voor komt op de website: of dat nu het bekijken van de kerkdienst is, kerkzoekenden, willekeurige bezoekers of huurders.

Heeft u vragen, opmerkingen of informatie voor op de website? Klop vooral aan bij team website: Laurens, Monique, Chris, Theo-Pieter en Mark.

Chris van Wieren

UIT DE PASTORIE

Zo in de laatste week voor onze vakantie probeer ik m'n studeerkamer nog flink op te ruimen. Stapeltjes hier en daar waar ik nog mee wat mee wilde of moest... Langzaam wordt het weer leger om me heen. De gele post-itjes met dingen waar ik mezelf aan wilde herinneren verdwijnen. Heerlijk.

Eén van de stapeltjes waar ik nu eindelijk eens door heen kon gaan was de stapel die ik na de verhuizing hier in de studeerkamerkast aantrof. Oude liturgieën en jaarboekjes. Erg boeiend en interessant. Namen, meestal van mij inmiddels bekenden, maar soms ook voor mij onbekenden. Ik lees over commissies, bijzondere vieringen, vind flyers, etc. etc. Het geeft een mooi beeld van onze gemeente, in de afgelopen 20 jaar. Ik sorteer wat, en nu kan de stapel naar het archief.

Juist het promotie-onderzoek van Maarten heeft me laten zien hoe belangrijk het is dit allemaal te bewaren. Het is erg boeiend om over zijn schouder alle schatten te zien die hij opdiept uit kerkelijke (lokale) archieven hier en daar in Nederland van Lutherse Gemeenten. Alle kerkbladen, notulen en liturgie-blaadjes geven een prachtig beeld van het kerkelijke leven van toen. Gewone 'huis-tuin-en-keuken' liturgieën laten trouwens misschien nog wel beter het leven van een gemeente zien dan de meest indrukwekkende beleidsplannen.

Máár ook die bewaren we natuurlijk zorgvuldig. En in september zullen we gewóón weer verder werken aan ons nieuwe beleidsplan. Stimulerend om mee bezig te zijn. Het voorkomt dat we zomaar wat doen of geleefd worden door de dag, in plaats van gericht en vanuit waar we voor willen staan.

Hoe dan ook, volgende week hopen we een opge-ruimd huis over te kunnen dragen aan de oppas, voor Wup, Mikkie, Trix en de kippen. Oja, en de bijen. En de planten.

Goed, ze zal er druk mee zijn... Wij rusten dan als het goed is uit. Eerst een paar dagen bij mijn ouders in Drenthe, en daarna in Frankrijk.

In een gemeente met bovengemiddeld veel senioren zijn schoolvakanties al lang niet meer bepalend. Veel gemeenteleden zijn al eerder op vakantie geweest of gaan later pas. Of misschien wel helemaal niet, als dat niet meer gaat. Maar in alle gevallen wensen we u of jou goede zomermaanden toe, en graag tot over een paar weken weer!

Een hartelijke groet, ook van Maarten en de kinderen, ds. Theo Pieter

KINDERKERK EN JEUGD NIEUWS

Inmiddels zijn de scholen ook weer gestart. Van onze "oud" kinderkerk-kinderen weten we dat ze over zijn, een jaartje overdoen, of naar een andere vorm van onderwijs gaan.

Jesse (11 jaar) en Debbie (zijn moeder) wonen nu 1 jaar in Alzira (Spanje) en hij is van de lagere school af met prachtige cijfers, en door naar de middelbare school (op dezelfde school) "British School Alzira". Allemaal plezier en succes gewenst voor het komende schooljaar!

Gerra van Hunen

UIT DE GEMEENTE

Overleden:

De heer J. Vierdag, op 11 juli jl., in de leeftijd van 87 jaar. Hij woonde aan de Velperweg te Arnhem;

Mevrouw D. Berkenbosch-Garretsen, op 15 juli, in de leeftijd van 98 jaar, zij woonde in Vredenhof aan de Velperweg te Arnhem;

Mevrouw T. Hoogendam-Van de Ham, op 1 augustus, in de leeftijd van 95 jaar, zij woonde aan de Meyrooslaan te Arnhem;

Mevrouw A. Diekman-Krol, op 6 augustus, in de leeftijd van 97 jaar, zij woonde in Woonzorgcentrum Hoogstede te Arnhem.

GEBED – PERSOONLIJKE WOORDEN VAN DE KLEINKINDEREN BIJ AFSCHEID VAN MW. TEUNIE HOOGENDAM

Een beantwoord gebed

Ik vroeg om kracht

En God gaf mij moeilijkheden

Om me sterk te maken.

Ik vroeg om wijsheid

En God gaf me problemen om me te leren ze op te lossen.

Ik vroeg om voorspoed

En God gaf me de hersenen en de spieren om mee te werken.

Ik vroeg om moed

En God gaf me angsten om te overwinnen.

Ik vroeg om liefde

En God gaf me mensen met moeilijkheden om te helpen.

Ik vroeg om gunsten

En God gaf me kansen.

Ik kreeg niets waarom ik vroeg

Ik kreeg alles wat ik nodig had.

ROUW-Groep

Er zijn al een paar aanmeldingen, maar er is ook nog ruimte voor meer deelnemers. Tijdens vier ochtenden gaan we samen in gesprek over wat rouw met ons doet, welke vragen het oproept, hoe het ons leven beïnvloedt en welke keuzemogelijkheden er zijn in het rouwen. Deelname is gratis.

De ochtenden zijn op 9, 16 en 30 oktober, en 20 november.

Aanmelden kan via mail: dominee@dorpskerkschaarsbergen.nl

STARTZONDAG – 8 SEPTEMBER

Ook voor onze gemeente loopt de vakantieperiode teneinde. Na een maandje "vakantie" vergadert de Kerkenraad op 5 september, de cantorij begint weer met de repetities.

Op 8 september start het nieuwe kerkelijk jaar met de startzondag. Onze eigen predikant, ds Theo Pieter de Jong, zal voorgaan tijdens de dienst.

Meer informatie hierover elders in deze Kerkklok.

De startzondag is een mooie gelegenheid elkaar - weer- te ontmoeten en bij te praten. Traditiegetrouw is er na de dienst koffie en thee met iets lekkers erbij,

bij mooi weer buiten.

's Middags staat er in het Dorpshuis een lunchbuffet klaar. Aan u het verzoek een bijdrage te leveren in de vorm van taart, koekjes, cake, salade, quiche, fruit en alles wat u verder nog kunt bedenken, zelf gemaakt of gekocht. Er wordt gezorgd voor glutenvrije producten, een aantal gemeenteleden heeft aangeboden soep te maken.

Als u in de gelegenheid bent iets bij te dragen, dit graag doorgeven aan ondergetekende: (scriba@dorpskerkschaarsbergen.nl, tel. 06 22561138)

De kerkenraad kijkt uit naar een mooie dienst en een gezellig samenzijn.

Monique Steenkamer, scriba

VAKANTIE ERVARING

Deze kerk, de evangelische Nicolaikirche in Quedinburg, is in 1220 gebouwd en omstreeks 1300 van een Romaanse basiliek in een Gotische kerk verbouwd. Rond 1540 werd de kerk een protestants gebouw en een aantal zijaltaren werd verwijderd, maar niet alle beelden werden gesloopt. Als je de foto vergroot zie je in het koor nog een heel aantal beelden tezamen met de kruisiging van Christus. Na een bliksem inslag werd de kerk gerenoveerd. In de jaren 60 werd het interieur gerenoveerd en die duurt vanwege geldgebrek nog voort.

Dick en Hanneke van Ouwerkerk



VAN DE OUDERENKRING

Dinsdag 10 september komen we na een kleine zomerstop weer bij elkaar.

Helaas zijn Dicky Berkenbosch en Teuny Hoogendam overleden in deze tijd.

Wij gedenken hen door een kaarsje te branden en herinneringen op te halen.

Wij zien iedereen graag op 10 september van 14.30 tot 16.30 uur

Hartelijke groet

Hennie van Hunen, 026 3511147

OPBRENGST COLLECTEN JUNI EN JULI 2024

In juni hebben de collecten de volgende bedragen opgebracht:

Datum	Diaconie	Kerk	Gebouwen en terreinen
2-jun	€ 89,15	€ 75,50	€ 63,20
9-jun	€ 71,70	€ 62,05	€ 40,80
16-jun	€ 132,68	€ 71,60	€ 48,55
23-jun	€ 115,00	€ 76,80	
30-jun	€ 95,85	€ 58,75	€ 44,10
Totaal	€ 504,38	€ 344,70	€ 196,65

De opbrengst van de collecten in juli was:

Datum	Diaconie	Kerk	Gebouwen en terreinen
7-jul	€ 162,40	€ 79,05	€ 44,30
14-jul	€ 97,05	€ 84,65	€ 57,40
21-jul	€ 138,95	€ 62,10	€ 56,65
28-jul	€ 72,10	€ 63,20	€ 54,55
Totaal	€ 470,50	€ 289,00	€ 212,90

Bij een aantal diensten in juni en juli werd de koffie door een lid van de gemeente gesponsord met een bedrag van € 50, waarvoor hartelijk dank!

Daarnaast zat er in de koffiepote nog een bedrag van € 55,50

Peter Offringa, penningmeester

ELVER

Het Schreuder Instituut aan de Bakenbergseweg, dat tegenwoordig ELVER heet, heeft een complete metamorfose ondergaan. In de nieuwbouw, die is gerealiseerd, zijn de bewoners nu gehuisvest in gloednieuwe appartementen. Ons gemeentelid Jellemine Es-huis is een van de gelukkigen die haar verouderde behuizing mocht inruilen voor een nieuwe frisse woning. Ze is er heel blij mee en stuurde de redactie een kort berichtje over de openingsfestiviteit op 26 juni jl.

“We hebben een leuk openingsfeest gehad op 26 juni . Om 12 uur kregen we lekkere broodjes en drinken en werd er veel muziek gedraaid. 's Middags om half vier kwamen de gasten die we hadden mogen uitnodigen. Het was super leuk en we lieten heel wat ballonnen met touwtjes er aan de lucht ingaan. Er stond een klein hokje waar je een foto van jezelf kon laten maken die je direkt daarna kon meenemen. Het was heel gezellig en we hebben er van genoten.”



Leuk, Jellemien, dat je de moeite nam ons dit te schrijven. Veel woongenoegeen daar namens ons allemaal.
Teun Alblas



AANSCHUIFDINER

Weer gezellig samen eten!

Er staat weer een aanschuifdiner voor de deur. Heeft u een vriend(in) die ook alleenstaand is, meldt u gerust samen aan!

U kunt gezellig aanschuiven en samen genieten van een heerlijk 3-gangen diner, inclusief 1 consumptie en een kopje koffie/thee na het diner.

Kosten € 15.00 per persoon

Wanneer: zondag 29 september 2024

Ontvangst: vanaf 17.30 uur

Locatie: Dorpshuis Schaarsbergen

S.V.P. vóór 25 september AANMELDEN

Jeske Alblas, 026-4422860
dhschaarsbergen@outlook.com
Frans v/d Kamp, 06-22150306
fransvandekamp1@outlook.com

[FVdK1]

NAGEKOMEN BERICHT VAN OVERLIJDEN

Op 13 augustus jl. is in de leeftijd van 90 jaar overleden de heer Evert Velthuis. Hij woonde aan de Menthenbergseweg in Schaarsbergen. Hij zal worden gecremeerd op Moscowa.

AANMELDEN IS FIJN! Meld je aan via
zomerfestijn@dorpskerkschaarsbergen.nl

DE PROTESTANTSE KERKEN
OOSTERBEEK-WOLFHEZE EN SCHAARSBERGEN
ORGANISEREN SAMEN HET

ZOMERFESTIJN "IN JE ELEMENT"

14 SEPTEMBER 2024

Wanneer ben jij in je element? We hebben allemaal eigen talenten en interesses. Gelukkig maar, want met al deze talenten samen kunnen we veel meer bereiken. Kom het ervaren, ontdekken en beleven!

PROGRAMMA:

- 15.00U WELKOM VOOR (JONGERE) KINDEREN
- 15.00-17.00U POPPENTHEATER EN ANDERE LEUKE ACTIVITEITEN
- 17.00-18.30U SAMEN ETEN MET JEUGD VAN ALLE LEEFTIJDEN
- 19.00U 'AAN DE SLAG' MET DE (OUDERE) JEUGD
- 19.30-21.30U FAMILIEFILM IN THEMA: NEEM JE CHILLKLEEDJE MEE!
- 21.30-22.00U AFSLUITING

De hele dag zijn ouders/verzorgers/grootouders en andere gasten van de kinderen en tieners welkom.

LOCATIE

DORPSKERK SCHAARSBERGEN
Kemperbergerweg 800, Arnhem

KOM JE OOK?

ALTIJD WELKOM, MAAR INSCHRIJVEN IS FIJN!
STUUR EEN MAIL NAAR:

zomerfestijn@dorpskerkschaarsbergen.nl



OPENLUCHTDIENST

Even een terugblik op de openluchtdienst van 23 juni op het erf voor onze kerk, met schitterend weer en een mooie preek over de adem van God (vandaar die blazer, die onze fotograaf Rens Plashek op de korrel nam)



Collecte voor het landelijk jeugdwerk

Op de Startzondag van 8 september wordt er gecol-lecteerd voor het landelijk jeugdwerk. (Zie hiervoor de toelichting elders in deze Kerkklok.)



INHOUDSOPGAVE

- 02 Colofon
Agenda
- 03 Meditatie
- 04 Bij de diensten
- 05/6 Onze overleden gemeenteleden
- 07 Leerhuis
Pastoralia
Van de diaconie
- 08 Avond voor nieuwe leden
Bijbelleesgroep van A tot Amen
Boekenmarkt
Herdenkingsdienst
- 09 Collecte startzondag
Nieuwe website
Uit de pastorie
- 10 Kinderkerk en jeugdnieuws
Rouwgroep
Startzondag 8 september
- 11 Vakantie-ervaring
Ouderenkring
Opbrengst collecten
- 12 Elver
Aanschuifdiner
- 13 Poster zomerfestijn
- 14 Cantorij
Inhoudsopgave



Riekje Groothedde
Bloembindster
gespecialiseerd in grafbloemen



Meer informatie op www.grafbloemen.nl
Jozef Israelslaan 27, 6813 JA Arnhem
Tel: 06 4642 7287


UITVAARTVERZORGING
KRAMER
SEDERT 1885

Er komt een moment
dat je los moet laten
wat je lief is.

In de gehele regio met rouwcentra in
Apeldoorn, Arnhem, Velp en Westervoort.

Directe hulp
026 442 31 02

www.uitvaartverzorgingkramer.nl

De leukste pasfoto's in Arnhem
en omstreken.


FOTOGRAAF
Pauwstraat 7 Arnhem


ONDERHOUDSBEDRIJF BV

*Elektra, Sanitair, Kozijnen, Ambachtelijk
timmerwerk, Onderhoud en Renovatie*

*Gespecialiseerd in historisch onroerend goed tot
en met de zeventiger jaren.*
Van Eckstraat 7 tel. 026-3518146
6814 HV Arnhem onderhoud@select-bv.com

Johan Rap
Bos-Natuur-en Landschapsbeheer



— Erkend door het Bosschap —

Kemperbergerweg 261 - 6816 RS Arnhem
Tél. 026-443 16 28 - Fax: 026-442 04 02
Mobiel: 06-54661302



Femke Nout

Antiekrestauratie & meubelstoffering



026-3333500
06-46162450



Christiaan de Wetstraat 4a
6861 DL Oosterbeek
info@femkenout.nl
www.femkenout.nl

Indien onbestelbaar: Strolaan 20, 6816 PN Arnhem



Bij ons vindt u ook de eerste actiestal voor paarden in Nederland, dagcursussen o.a. ehbo bij het paard, uw eigen paard als politiepaard, de minnencursus, vrijheidsdressuur en paardrijden zonder angst, een gezellig eetcafé en de mogelijkheid tot slapen bij uw paard!



Stal Mansour:
meer dan een manege

- Cursussen en workshops
- Bed and Breakfast
- Hoge Veluwe struimetten
- Unieke groep- en bedrijfsruïjes
- Ponykampen en kinderfeestjes
- Trompetterkorps te paard!

Stal Mansour • Kemperbergerweg 793 • 6816 RW Arnhem • Tel. 026 - 442 30 06 • info@mansour.nl • www.mansour.nl

Voor al uw wensen op het gebied van

geluidsapparatuur – TV – witgoed –

Satellietontvangst – huishoudelijke apparaten

Is uw vertrouwde adres met ruim 75 jaar ervaring

Firma H. en G. van Hunen

Steenstraat 11, 6828 CA Arnhem, tel. 026-442 1217

Bakkerstraat 17, 3882 AA Putten, tel. 0341-355 466

Excellent Dealers van Canal Digital

Mijnhart

100 JAAR UITVAARTVERZORGING

Voor het verzorgen
van begrafenissen
en crematies

24-uurs opbaarkamers beschikbaar

Utrechtseweg 220
6862 AZ Oosterbeek
Tel. 026 333 30 29

info@mijnhartuitvaartverzorging.nl
www.mijnhartuitvaartverzorging.nl



DEN STROOPER

PANNENKOEKEN

Koningsweg 18 (Hoek Kemperbergerweg) Arnhem - Schaarsbergen
T. 026 35 16 987 • e. mail@denstrooper.nl

www.denstrooper.nl

*Gezellig en lekker eten
in een bosrijke omgeving!*



EBOLA



Exploitatie bos en landschap bv

T.055-301 1807 en 0529-433788